

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Νικολάου Κόλλια
(πρώην Διευθυντή
Υπουργείου Οικονομικών)

Κατ' εξουσιοδότηση της
συζύγου μου

Κωνσταντίνας Ρούσου

Οδός: Ατταλείας 21,
Τ.Κ. 12241 Αιγάλεω

Αιγάλεω 23/2/2012

ΠΡΟΣ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Συνέχεια των από 27/2/2001 και 25/10/2005 αναφορών μας, σχετικών με την αγορά στην περιοχή Κάτω Σωρός Αμαρουσίου, ενός οικοπέδου το έτος 1964, σας στέλνουμε και την παρούσα μας αναφορά για το ίδιο θέμα, με πίκρα και παράπονο, για τους κατωτέρω αναγραφόμενους λόγους.

Αν και συμπληρώθηκε μισός αιώνας από την αγορά αυτού του οικοπέδου, από τους γονείς μας με τις αιματηρές οικονομίες τους και παρά τις συνεχείς επί δεκαετίες ταλαιπωρίες, τρεχάματα, έξοδα και απογοητεύσεις, για την μη ένταξη του στο σχέδιο πόλεως, παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων, κάναμε υπομονή και περιμέναμε ότι κάποτε θα λήξει επιτέλους αυτή η Οδύσσεια μας.

Πριν από ένα χρόνο περίπου, όλα έδειχναν πως η ελπίδα μας για την

πραγματοποίηση αυτού του ονείρου, θα έπαιρνε γρήγορα σάρκα και οστά.

Επτακόσιοι περίπου άνθρωποι που βασανίζομαστε πενήντα ολόκληρα χρόνια, προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον νόμιμο και δίκαιο στόχο μας, είχαμε έντονα αρχίσει να πιστεύουμε πως οι κόποι μας, τα έξοδα μας, οι στενοχώριες μας, θα τερματιζόνταν πολύ σύντομα.

Κι' ενώ σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων είχε αναπτρωθεί το ηθικό μας και περιμέναμε από μέρα σε μέρα να μάθουμε τα ευχάριστα νέα, ξαφνικά, αναπάντεχα και απροσδόκητα, την τελευταία στιγμή προ της οριστικής τακτοποίησης και επίλυσης του πολύχρονου αυτού προβλήματος μας, για την ένταξη των οικοπέδων μας στο σχέδιο πόλεως, αφού θα παίρναμε σίγουρα το πράσινο φως στο Συμβούλιο Επικρατείας και στην συνέχεια την υπογραφή πλέον του προεδρικού διατάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανειράπησαν όλα, γιατί έτσι το θέλησε κάποιος κος Κλαπάκης κι' αυτή τη φορά, όπως και τόσες άλλες φορές στο παρελθόν, που σταδιακά ανεβαίναμε στο Γολγοθά μας, προσπερνώντας τα διάφορα εμπόδια στον κακοτράχαλο και ανηφορικό μας δρόμο.

Ειλικρινά λυπόμαστε και ντρεπόμαστε σαν Έλληνες δημοκρατικοί πολίτες, σωστοί, ειλικρινείς, συνεπείς φορολογούμενοι και νιώθουμε απεριγραπτη θλίψη και απογοήτευση, γιατί τόσο εύκολα και απλά μπορεί ο καθένας να μας σβήνει τα όνειρα και τις ελπίδες μας, χωρίς καμιά προστασία και κάλυψη από την πολιτεία.

Αν αυτός ο κύριος έχει δίκιο και πραγματικά ζημιώνεται από την ένταξη των οικοπέδων επτακοσίων ανθρώπων στο σχέδιο πόλεως,

ύστερα από πενήντα χρόνια και θίγονται έννομα συμφέροντα του, ή γενικότερα το περιβάλλον, τότε πολύ καλά κάνει και πολύ σωστά ενεργεί, όπως θα έκανε και κάθε άλλος στη θέση του, προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία του και τα συμφέροντα του.

Αν όμως έχει άδικο και δεν διατρέχει κίνδυνο, ούτε θίγεται κανένα έννομο συμφέρον του, ούτε γενικότερα το περιβάλλον υποβαθμίζεται, ούτε η ποιότητα της ζωής των κατοίκων βλάπτεται, τότε κακώς, κάκιστα, η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς της, κουράζουν, βασανίζουν, απελπίζουν, φορολογούν, ξοδεύουν και κοροϊδεύουν εκατοντάδες νομοταγών πολιτών μισό αιώνα τώρα, οι οποίοι με ιδρώτα και αίμα, με στερήσεις και κόπους οι ίδιοι ή οι γονείς τους κατάφεραν να αγοράσουν ένα κομμάτι γης, πληρώνοντας φόρους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, μηχανικούς, και τόσους άλλους, με τις πενιχρές τους οικονομίες, το οποίο τελικά αχρηστεύεται και το χάνουν οριστικά, επειδή το κράτος είναι ανίσχυρο και ανίκανο να τους προστατεύσει.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι του Συμβουλίου Επικρατείας, σας παρακαλούμε θερμά να μας συνδράμετε στην νόμιμη, και ιερή προσπάθεια που καταβάλλουμε πενήντα ολόκληρα χρόνια για την ικανοποίηση ενός τόσο δικαίου αιτήματος μας που τελικά όχι μόνο δεν θα βλάψει και δεν θα ζημιώσει κανέναν, αλλά απεναντίας θα ωφελήσει όλη την περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, γιατί και το περιβάλλον θα αναβαθμιστεί αφού ο συντελεστής δόμησης είναι πολύ χαμηλός, και η πόλις θα ομορφύνει με τις σύγχρονες κατοικίες, τα πάρκα, τις πλατείες και τους άνετους δρόμους, σε αντίθεση με την άσχημη εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα

οικόπεδα μας, τα οποία στην πλειονότητα τους είναι σκουπιδότοποι και ρυπαίνουν, βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων γενικά.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Α' followed by several cursive letters, possibly reading 'Α. Γ. Μ.'.