

Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στον Δημόσιο Απολογισμό για το 2010

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αφιερωμένη στο Δημόσιο Απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2010, τη χρονιά δηλαδή που μας πέρασε.

Η συζήτηση γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Νομοθεσία κι όπως γνωρίζετε , θα υπάρξει μια αναλυτική απολογιστική παρουσίαση για το σύνολο του Δήμου, των Κοινοφελών του Επιχειρήσεων και των Νομικών του Προσώπων.

Θα ήθελα όμως πριν ξεκινήσει η παρουσίαση αυτή, να κάνω ορισμένες επισημάνσεις, που αφορούν το περιβάλλον , οικονομικό και κοινωνικό, κάτω από το οποίο κληθήκαμε ως Διοίκηση να παράγουμε έργο τη χρονιά που μας πέρασε.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2010 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα.

Όλοι μας, και ο Δήμος Αμαρουσίου, ήρθαμε αντιμέτωποι με την εκδήλωση της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που χτύπησε και την πατρίδα μας,. Το πρόβλημα έγινε οξύτερο από τις αρχές του 2010, όταν είδαμε να μειώνονται κατά 30-50% οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τον Δήμο μας.

Ενώ ταυτόχρονα πάγωσε κάθε νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα , που χρηματοδοτούσε νέα έργα.

Σε αυτή την νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε, η Αυτοδιοίκηση, ως θεσμός που βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πιο κοντά στον πολίτη και την καθημερινότητά του, κλήθηκε να αναλάβει αυξημένους ρόλους και αρμοδιότητες.

Να αναλάβει ή να συντονίσει δράσεις και πρωτοβουλίες για τη στήριξη αυτών που μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στην πρόκληση αυτή, εμείς στο Δήμο Αμαρουσίου αποδείχθηκε ότι είμασταν έτοιμοι να ανταποκριθούμε.

Και ήμασταν έτοιμοι γιατί είχαμε ήδη δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικών δομών και υποστηρικτικών μηχανισμών, που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε έργο και δράσεις ουσίας.

Το 2010 ήταν ουσιαστικά η χρονιά που υλοποιήθηκε η πρώτη φάση του συνολικού σχεδίου μας για την ανάπτυξη της πόλης.

Ενός σχεδίου που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2007 και είχε ορίζοντα 8ετίας.

Το 2010 βρεθήκαμε ακριβώς στη μέση αυτής της πορείας.

Πετύχαμε με σκληρή δουλειά και προσπάθεια να διορθώσουμε λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, αλλά και να κάνουμε έργο σε όλη την πόλη, να βάλουμε τις ισχυρές βάσεις που θα μας επιτρέψουν να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον.

ΤΟ 2010 συνεχίστηκε η προσπάθεια νοικοκυρέματος του Δήμου.

Και τη χρονιά αυτή στηρίξαμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, παγώνοντας ή και μειώνοντας τα δημοτικά τέλη. Όπως κάναμε άλλωστε καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης μας θητείας.

Και το κάναμε συνειδητά, αφενός για να μην μειωθεί το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα, που ήδη δεχόταν μεγάλες επιθέσεις από την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική.

Κι αφετέρου για να ενισχύσουμε στο βαθμό που μπορούμε την ανταγωνιστικότητα των τοπικών μας επιχειρήσεων και τις θέσεις εργασίας σε αυτές.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι το 2010 δώσαμε με το προσωπικό μας παράδειγμα ως Διοίκηση το δικό μας μήνυμα οικονομίας και προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Με δική μου εντολή από τις αρχές του περασμένου χρόνου περιορίστηκαν κατά 50% οι αποζημιώσεις των Προέδρων των Νομικών Προσώπων και των Αναπτυξιακών Εταιρειών. Περιορίστηκαν τα υπηρεσιακά ταξίδια, μειώθηκαν κατακόρυφα τα ποσά που δίνονταν για υπερωρίες, χωρίς να μειωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών.

Μειώθηκε κατά 80% σε σχέση με το 2009 ο προϋπολογισμός που αφορούσε τις δαπάνες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού.

Ενώ και οι δαπάνες επικοινωνίας, μειώθηκαν πάνω από 350%, σε σχέση με το παρελθόν.

Την ώρα που στέλναμε μήνυμα οικονομίας και περιστολής των δαπανών, φροντίζαμε παράλληλα να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες ουσίας, που αναδείκνυαν το προφίλ ενός σύγχρονου Δήμου, κοντά στον πολίτη.

Και το 2010 φιλοξενήσαμε πάνω από 1000 παιδιά στους Δημοτικούς Παιδικούς μας Σταθμούς. Και τους προσφέραμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με πολύ χαμηλά τροφεία.

Το 2010 επίσης σε πολλές γειτονιές της πόλης οι συμπολίτες μας είδαν να δημιουργούνται ή να αναμορφώνονται νέες ή υφιστάμενες παιδικές χαρές, νέα πάρκα και πλατείες, να ασφαλτοστρώνονται και να διανοίγονται δεκάδες δρόμοι σε όλο το Μαρούσι να γίνονται έργα αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας, να αλλάζει και να ενισχύεται ο δημοτικός ηλεκτροφωτισμός με σύγχρονα φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ με την αποδοχή της μελέτης για την οριοθέτηση του ρέματος Σαπφούς, δίνονται λύσεις σε προβλήματα όπως ένταξη στο σχέδιο πόλης και η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση περιοχών όπως ο Άγιος Θωμάς, τα Καρπάθικα, το Στούντιο Α, το Σισμανόγλειο.

Το 2010 βρίσκονταν επίσης σε εξέλιξη κυκλοφοριακές μελέτες σε πολλές γειτονιές. Επίσης δεκάδες οικογένειες της πόλης αλλά και συμπολίτες μας ενισχύθηκαν μέσα από τα προνοιακά προγράμματα του Δήμου μας, από το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, από τα προγράμματα Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. υλοποιήθηκαν στοχευμένα προγράμματα ιατρικής πρόληψης σε μαθητές σχολείων της πόλης και διοργανώθηκαν εκδηλώσεις και ομιλίες ενημέρωσης των κατοίκων, σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη της υγείας.

Ενώ αναδείξαμε για μια ακόμη χρονιά τον εθελοντισμό σε εργαλείο του Δήμου Αμαρουσίου για τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνίας αλληλεγγύης, μέσα από τη λειτουργία του Γραφείου Εθελοντισμού.

Το 2010 πάνω από 4.500 συμπολίτες μας συμμετείχαν στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου μας 400 παιδιά φιλοξενήθηκαν στα καλοκαιρινά camps και περίπου 1.500 συμμετείχαν στα Προγράμματα του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού και στο Δημοτικό μας Ωδείο.

Το 2010 εγκαινιάσαμε το νέο κτίριο που στεγάστηκε το Λαογραφικό μας Μουσείο, το νέο ΚΑΠΗ στην Αγία Φιλοθέη, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ το Γραφείο Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρία, μέσα στο

Δημαρχείο μας σε συνεργασία με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αναπήρων το νέο ΚΕΠ επί της Χατζηαντωνίου, το νέο κτίριο που στεγάζει τις κοινωνικές μας υπηρεσίες και το Δημοτικό Πολυιατρείο.

Το 2010 παραδώσαμε στους κατοίκους του Αμαρουσίου την πρώτη πεζογέφυρα, στη συμβολή Κηφισίας και Γούναρη και μπήκαν τα θεμέλια για τη δεύτερη πεζογέφυρα, επί της Αναβρύτων, που τοποθετήθηκε φέτος.

Το 2010 ξεκίνησε η κατασκευή του νέου κλειστού Γυμναστηρίου στην Κοκκινιά, στο 2^ο Λύκειο, η υλοποίηση του προγράμματος πράσινες διαδρομές ζωής στο ανατολικό Μαρούσι, ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την κατασκευή του νέου παιδικού σταθμού στην Κοκκινιά.

Και αν δεν υπήρχε υπαναχώρηση της Νομαρχίας από τις αρχικές της δεσμεύσεις, θα είχαν ξεκινήσει το 2010 και οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάπλαση του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της πόλης μας. Ενός από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει στο Μαρούσι.

Θα αγωνιστούμε τις εβδομάδες που έρχονται το έργο αυτό να μην πάει στις καλένδες, αλλά να χρηματοδοτηθεί από άλλα προγράμματα, γιατί είναι ένα έργο που το έχει ανάγκη και η πόλη αλλά και η τοπική μας αγορά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το 2010 έγινε σημαντικό έργο σε όλη την πόλη.

Ήταν η κορύφωση μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε στην αρχή της θητείας μας με στόχο να ξαναγίνει το Μαρούσι ανθρώπινη πόλη.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά.

Και η αναφορά αυτή αφορά τους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρουσίου, η συμβολή των οποίων ήταν καθοριστική στην επίτευξη των στόχων που ως Διοίκηση είχαμε θέσει.

Για τους εργαζόμενους μας το 2010 ήταν η χρονιά που μετά από ενέργειες της δικής μας διοίκησης δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα της εργασιακής ομηρίας τους που κρατούσε σχεδόν δέκα χρόνια.

Δυστυχώς και παρά τη δική μας θέληση, ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων που ήταν μαζί μας το 2010 και συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων που

είχαμε θέσει, σήμερα δεν απασχολείται στο Δήμο, αφού το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να ανανεώσουμε τις συμβάσεις τους.

Θεωρώ όμως υποχρέωση μου με την ευκαιρία της σημερινής μας συζήτησης αυτούς τους ανθρώπους να τους ευχαριστήσω δημόσια για την προσφορά τους στην πόλη, στο διάστημα που εργάστηκαν και συνεργάστηκαν μαζί μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Το 2010 αποτέλεσε στρατηγική επιλογή της Διοίκησης μας να ασχοληθούμε με τα προβλήματα κάθε γειτονιάς του Αμαρουσίου.

Πιστεύω ότι καταφέραμε να δώσουμε λύσεις σε πολλά από αυτά.

Το έργο μας αποτελεί καθρέπτη της προσπάθειας μας.

Οι συμπολίτες μας αναγνώρισαν την προσπάθεια αυτή και την επιβράβευσαν με την εμπιστοσύνη τους, όπως άλλωστε αποδείχθηκε στις εκλογές του προηγούμενου Νοεμβρίου.

Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για μας πρόκληση για το μέλλον, για το επόμενο διάστημα, για τη νέα θητεία μας.

Γνωρίζω καλά ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.

Στη συζήτηση που διεξήχθη πριν από λίγες ημέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον Καλλικράτη και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται, έκανα αναλυτική αναφορά για τις δυσκολίες που έχουμε ως θεσμός αλλά και ως Δήμος να αντιμετωπίσουμε.

Το γενικότερο περιβάλλον είναι επίσης δυσμενέστερο, σε όλα τα επίπεδα.

Γεγονός που μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε τον αρχικό μας σχεδιασμό σε νέες, ρεαλιστικότερες βάσεις.

Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που δεν πρόκειται να αναθεωρήσουμε είναι η αποφασιστικότητά μας να διατηρήσουμε στο μέτρο του δυνατού τον αριθμό και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Αυτό που δεν αλλάζει είναι η αποφασιστικότητά μας να μην σταματούμε να διεκδικούμε αυτά που πιστεύουμε ότι η πόλη δικαιούται.

Στις ισχυρές βάσεις που βάλαμε με το έργο μας το 2010 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, θα στηριχθούμε για να συνεχίσουμε.

Με τη βοήθεια και τη στήριξη των συμπολιτών μας, αισιοδοξώ ότι όταν θα συζητούμε το 2012 τον απολογισμό της φετινής χρονιάς, ο απολογισμός αυτός θα έχει θετικό πρόσημο.

Για την πόλη και για τους συμπολίτες μας.