

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ

ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ 14-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Κυρίες και κύριοι

Η διεξαγωγή του φετινού ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ, διεξάγεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία αρχίζει να αναπτύσσεται με όλο και εντονότερους ρυθμούς ο διάλογος για το Νέο Διοικητικό Χάρτη της χώρας.

Στο ζήτημα αυτό, πιστεύω πως ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο ενεργά ως Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.

Να διαμορφώσουμε εκ νέου τις θέσεις και τις προτάσεις μας και να προκαλέσουμε εμείς την επίσπευση της διαδικασίας αυτής.

Πριν όμως μπούμε στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να υπάρξει μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων του πρώτου Καποδίστρια.

Και στη συνέχεια να μελετήσουμε τα κριτήρια αλλά και τα πιθανά κίνητρα που θα δοθούν προκειμένου να υπάρξουν εθελοντικές συνενώσεις Δήμων. Πάντως θα πρέπει στον όποιο μελλοντικό σχεδιασμό μας να μην ξεχάσουμε ποτέ το βασικό χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης.

Οτι είμαστε ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη από οποιοδήποτε άλλο θεσμό. Και έτσι πρέπει να παραμείνουμε και στο μέλλον.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Στις εργασίες του Ετήσιου τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ θέλω να θέσω ένα ζήτημα το οποίο πιστεύω πως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συλλογικά, γιατί άπτεται της ίδιας της λειτουργίας των Δήμων μας.

Αναφέρομαι στο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας συνεργασία με τους επιτρόπους.

Όταν θεσμοθετήθηκε η διαδικασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των επιτρόπων στον έλεγχο των Ο.Τ.Α., όλοι μας χαιρέτησαμε την εξέλιξη αυτή.

Γιατί πιστέψαμε πραγματικά πως ήταν ένα αναγκαίο αλλά και ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας αλλά και διαφύλαξης του κύρους των αποφάσεων των αιρετών αρχόντων της Αυτοδιοίκησης.

Δυστυχώς το βήμα αυτό, εξαιτίας των νομοθετικών κενών που υπάρχουν με ευθύνη της κεντρικής εξουσίας, δεν αρκεί από μόνο του.

Τα κενά αυτά μας υποχρεώνουν να ερχόμαστε πολλές φορές για πράξεις της διοίκησης μας σε αντιπαράθεση με τους επιτρόπους, χωρίς να ευθύνεται γι αυτό κανένας από τους δύο.

Θέλουμε να προσφέρουμε έργο, πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, αλλά πολλές φορές αντιμετωπίζουμε γραφειοκρατικά εμπόδια από την απουσία ενός ξεκάθαρα νομοθετικού πλαισίου.

Θα αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Ενώ στο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ υπάρχει πρόβλεψη για παράταση της λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων ως τις 31-12-2008, πουθενά δεν αναφέρεται ότι μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων.

Αν λοιπόν δεν υπάρξει διευκρινιστική διατύπωση στο Νομοσχέδιο, είναι πολύ πιθανό από 1-1-2008 να δούμε τους επιτρόπους να μην αναγνωρίζουν τις προγραμματικές συμβάσεις που θα συνάψουμε με τις επιχειρήσεις μας.

Και όλοι καταλαβαίνουμε τι αλαλούμ και ποια προβλήματα θα δημιουργηθούν από την εξέλιξη αυτή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διατυπώσω μια θέση, η οποία είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας μου στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Θεωρώ πως ως ΚΕΔΚΕ θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία και να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει στη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα προβλέπει την αυξημένη μοριοδότηση της εντοπιότητας στις προσλήψεις που θα γίνονται από τους ΟΤΑ..

Μοριοδότηση εκτός όλων των άλλων παραμέτρων, που προσφέρουν αξιοκρατικούς και κοινωνικούς όρους για προσλήψεις που γίνονται στους Ο.Τ.Α..

Πιστεύω ότι η ρύθμιση αυτή είναι επιβεβλημένη για λόγους τόσο κοινωνικής δικαιοσύνης όσο και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών των Δήμων μας.

Θεωρούμε πως ένας εργαζόμενος στην καθαριότητα ενός Δήμου θα είναι πιο αποδοτικός στη δουλειά του, γιατί θα εργάζεται για την καθαριότητα της πόλης που κατοικεί, που αποτελεί ουσιαστικά προέκταση της αυλής του σπιτιού του, από έναν εργαζόμενο που ζει αλλού και έρχεται για να δουλέψει οκτώ ώρες για να φύγει ή να προσπαθεί να μετατεθεί στη πόλη που διαμένει.

Ασφαλώς η υιοθέτηση της θέσης αυτής από την ΚΕΔΚΕ δεν θα πρέπει να εκληφθεί από κάποιους κακόπιστους ως προσπάθεια μας να λειτουργήσουν οι Δήμοι μας ως μηχανισμοί αδιαφανών προσλήψεων. Ξεκαθαρίζω από το βήμα αυτό πως δεν είναι αυτός ο στόχος μας.

Μέσα όμως από την καθιερωμένη και καταξιωμένη διαδικασία προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π., η μοριοδότηση της εντοπιότητας θα είναι ένα βήμα που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε σε τοπικό επίπεδο, καλύτερα τα προβλήματα αλλά και να

βελτιώσουμε κατακόρυφα τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας. Αξιόλογο έργο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση επιτελείται μέσα από τα **Δημοτικά Ιατρεία**, όπου υπάρχουν, τα οποία δεν υποκαθιστούν βέβαια το ΕΣΥ, αλλά δρουν συμπληρωματικά και παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε επίπεδο διάγνωσης. Αλλά και στα **Κέντρα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης**, που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής από ειδικούς ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Ως ΚΕΔΚΕ πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει άμεσα η θέσπιση από την Πολιτεία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα καθορίζει τα όρια και τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων.

Νομοθετική πρόβλεψη για τη θέσπιση κανονισμού λειτουργίας, παροχή δυνατότητας συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους, αρμοδιότητες, κλπ.

Είναι προφανές οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε σχέση με την Κεντρική Εξουσία.

Και το πλεονέκτημα αυτό έγκειται στη **δυνατότητα τους να προσεγγίσουν άμεσα τον πολίτη**, με τον οποίο έρχονται σε καθημερινή επαφή, «πρόσωπο με πρόσωπο».

Στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μπει σε νέες βάσεις το ζήτημα της **διαδημοτικής συνεργασίας στην ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης υγείας**.

Και να διεκδικήσουμε ως ΚΕΔΚΕ από την κεντρική εξουσία την προώθηση της απαραίτητης νομοθετικής ρύθμισης ώστε η πρόληψη της υγείας να ασκείται μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ισχύει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει επιτέλους να γίνει και στη χώρα μας.

Και πρέπει να γίνει για πολλούς λόγους.

Ο πρώτος λόγος, είναι καθαρά οικονομικός.

Το νοικοκύρεμα των οικονομικών της υγείας θα έχει ως στόχο τη θεμελίωση ενός ενεργητικού και προληπτικού συστήματος υγείας, που δεν περιορίζεται απλά στη διαχείριση κρίσεων αλλά θα δίνει βάρος στην πρόληψη των κρίσεων και θα ανταποκρίνεται με επιτυχία στη διευρυμένη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά λόγος φιλοσοφίας.

Και θεωρούμε βάσιμα ότι **μέσα από την Αυτοδιοίκηση μπορεί το σύστημα πρόληψης να λειτουργήσει με γνώμονα τις ατομικές ανάγκες κάθε πολίτη ή κοινωνικής ομάδας**.

Ο τρίτος λόγος, είναι καθαρά λειτουργικός.

Οι Δήμοι μπορούν να ασκήσουν πιο αποτελεσματικά, πιο άμεσα, πιο οργανωμένα την υπηρεσία αυτή με επιστημονικούς κανόνες και διεθνώς κατοχυρωμένες αρχές.

Είναι πιο κοντά στον πολίτη η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποδεδειγμένα. Διαθέτει δομές, όπως τα Δημοτικά μας Ιατρεία, που τις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν με εθελοντές, που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε Τοπικά Κέντρα Πρόληψης.

Τι θα κάνουν αυτά τα Τοπικά Κέντρα Πρόληψης;

Θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προαγωγή υγείας.

Θα διοργανώνουν εκδηλώσεις ενημέρωσης του πληθυσμού σε ευρύτερα θέματα πρόληψης.

Θα ευαισθητοποιούν και θα ενεργοποιούν τον τοπικό πληθυσμό σε ζητήματα πρόληψης.

Αυτές οι δράσεις μπορούν να γίνονται με πολύ χαμηλό κόστος από τους Δήμους με προφανές όφελος στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Μπορούμε λοιπόν οι Δήμοι να αναλαμβάνουμε προληπτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού, να κάνουμε αγωγή υγείας και υγειονομική διαφώτιση, να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες στην ανάγκη να δίνουν βάρος στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία.

Όλες αυτές θα είναι δράσεις χαμηλού κόστους λειτουργίας αλλά πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η ΚΕΔΚΕ οφείλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταρρύθμιση του κράτους.

Μια μεταρρύθμιση που θα υπηρετεί την κοινωνία.

Θα στοχεύει πρώτα και πάνω από όλα στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δομών και των μηχανισμών μας.

Επικεντρώνοντας τις προσπάθειες μας στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.

Σας ευχαριστώ.